

VISIEDOCUMENT en BELEIDSKEUZES BOEI 90 2022-2024

December 2021

Inleiding

In dit document leggen we als Leiderschapsteam uit met welke visie we werken, hoe we daarbij zijn gekomen vanuit de al bestaande visie, en hoe we die verder vorm willen geven binnen onze gemeente. Allereerst een schets van de huidige situatie. Door de coronapandemie konden er bij BOEI 90 een tijdje geen gebruikelijke samenkomsten plaatsvinden. We moesten op zoek naar nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten: online, buiten met een wandeling of in een park, en in kleinere groepen. In juli 2020 heeft het Leiderschapsteam (LT) besloten om BOEI 90 specifiek in te delen in huisgroepen – hierbij kon men zelf aangeven of je hieraan wilde deelnemen. Dit was aan de ene kant uit praktisch oogpunt, omdat we op die manier toch met elkaar contact konden houden en we in kleinschalige groepen ons geloof konden belijden. Dit werd in elke groep anders ingedeeld en hierdoor werd er vooral gekeken naar de behoefte van elke huisgroep. Aan de andere kant sloot dit besluit aan bij waar we als LT al mee bezig waren in onze plannen, geloof en visie voor BOEI 90.

Na de zomer van 2021 zijn we weer opgestart met wisselende samenkomsten op de zondagen, in verschillende vormen: Boei Thuis, Bijzondere Vieringen, ‘gewone samenkomsten’, worshipbijeenkomsten, en Boei Initiatief. Ook dit had een praktische kant: we wilden rustig opstarten om ons als BOEI 90 de kans te geven de teams weer op te starten en het samenkomen op te bouwen na lange periode van weinig mogelijkheden, met nog onzekere vooruitzichten. Tegelijkertijd past ook dit bij hoe we als LT én als BOEI 90 bezig zijn met het bouwen aan ons geloof en de BOEI-gemeenschap.

We willen jullie hieronder graag meenemen in onze gedachtegang. Waarom is ontstaan wat er nu ontstaan is en hoe zien we de komende periode voor ons? We (1) vertellen over de aanloop naar het herzien van de visie, (2) lichten de herziene visie toe en (3) presenteren onze ambities en speerpunten voor komende periode.

1. Aanloop naar herzien van de visie

In het eerste weekend van september 2020 is het toenmalige LT samen een weekend weggeweest. In dit weekend zijn we biddend met elkaar op zoek gegaan naar wijsheid en leiding voor de komende jaren. Er is tijd apart gezet om helder te krijgen wat God aan het doen is binnen BOEI 90.

We geloven namelijk dat God werkzaam is in BOEI 90. Wij bouwen Zijn kerk niet, dat doet onze God. Wij mogen aansluiten bij en handelen op datgene waarvan we geloven dat de God door zijn Heilige Geest onder ons aan het doen is.

Als LT ervaren we dat er bij steeds meer mensen binnen onze gemeente het verlangen groeide tot meer en nieuwe toewijding aan Jezus. Er was een verlangen naar verdieping in het leven met Hem om, als discipelen (leerlingen) van Hem te zijn en van Hem te leren. Wat we ook in persoonlijke gesprekken merkten, was dat veel mensen zich wel gered weten door het de dood en opstanding van Jezus Christus, maar niet altijd beseffen dat wij ook nu al het ‘volle leven’¹ met Christus mogen leven. Dit

¹ Joh. 10:10 ‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’

betekent dat we nu al deel zijn van Gods nieuwe schepping², zijn Koninkrijk³, en dat er herstel en genezing, zowel fysiek als geestelijk, mag zijn. Ondanks de moeite en strijd, mogen en kunnen we door Gods Geest kracht, hoop en blijdschap ontvangen. Als we dit niet weten, of dit 'volle leven' weinig ruimte krijgt in onze gemeente, kan er soms ook weinig geestelijke groei zijn.

Al eerder noemden we de Heilige Geest. Het is namelijk door de Geest dat we gaan verlangen naar meer van Christus. Het is de Heilige Geest die groei, herstel, vernieuwing, onderwijs, bevrijding, vertroosting, genezing, wijsheid, enzovoorts geeft. Dat bewust leven met de Geest, is vaak onbekend terrein of beter gezegd, De Heilige Geest is onbekend Persoon, merkten we in gesprekken met de gemeente. Wij geloven dat de vrucht van de Geest in ons mag (blijven) groeien. De kerk functioneert en krijgt inhoud door de gaven van de Geest. We mogen en kunnen enkel vrucht dragen als volgelingen van Jezus als de Geest in ons werkzaam is, maar dat de Heilige Geest soms ook de 'grote onbekende' was.

Dit zijn een aantal van de zaken die we waarnamen en waar we van geloven dat God ons hierin wil aanvuren om hier als broers en zussen mee aan de slag te gaan. We geloven dan ook dat de kerk hier als oefenruimte kan fungeren. Oefenruimte als veelzeggende metafoor, want we oefenen als broers en zussen met elkaar in het (na)volgen en leren van Jezus Christus met als *doel* om te worden als Hij.⁴

2. Toelichting herziene visie

Deze observaties, brainstorm en gebeden resulteerde in het herschrijven van de visie, zodat deze aansluit bij datgene wat we zien gebeuren en geloven in BOEI 90, wat God doet in onze gemeenschap. We hopen en dromen dat (het werk van) de Heilige Geest meer en meer zichtbaar mag worden binnen de gemeente en in onze omgeving. Die omgeving is niet alleen het Wateringse Veld, maar overal waar we ons in ons dagelijks leven bevinden.

Eerdere visie:

“BOEI 90 wil een laagdrempelige, christelijke geloofsgemeenschap zijn in Wateringse Veld waar mensen Jezus leren kennen, Hem volgen, elkaar en de samenleving dienen.”

We hebben de visie aangevuld en aangepast.

Herziene visie:

“BOEI 90 is een geloofsgemeenschap waarin mensen ernaar verlangen Jezus te leren kennen en volgen, te groeien in geloof en te doen wat Hij deed: delen in liefde en onze omgeving dienen.”

De herziene visie nader bekeken:

- ‘BOEI 90 is een geloofsgemeenschap’
 - We leven tot eer en glorie van God de Vader en voor het bekendmaken en bouwen van Zijn koninkrijk: dat wil zeggen, dat we als gemeenschap Gods wil willen doen en uitdragen.⁵

² 2 Kor. 5:17 ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’

³ Kol. 1:13 ‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon’

⁴ Zie bijvoorbeeld de Bijbelteksten 1 Korinthe 15:49: ‘Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.’; en ook Romeinen 8:29, Filippenzen 3:21, 2 Korinthe 3:18

⁵ Mattheus 6:10 ‘laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’

- We zijn een gemeenschap: we kennen elkaar en steunen elkaar.
- *‘Waarın mensen ernaar verlangen Jezus te leren kennen, te groeien in geloof’*
 - Wij, en onze (niet-gelovige) gasten, horen van Jezus en zijn goede boodschap in de samenkomsten en ontmoeten Hem in elkaar, Zijn volgelingen.
 - *Verlangen* om Jezus te kennen gaat niet altijd vanzelf, maar het is iets waar we naar mogen (blijven) streven. We mogen erop vertrouwen dat God ons door zijn Heilige Geest daarbij helpt.
 - *Kennen* heeft alles te maken met *leren*. We zijn in eerste plaats leerlingen (discipelen⁶) van Christus. Zo leren we Jezus persoonlijk kennen. Bij BOEI 90 willen we met elkaar kennis op doen over God, de Bijbel en wat wij geloven.
 - *te groeien in geloof*, zoals de Bijbel ook leert.¹⁰ Ons geloof in Christus, die relatie met Hem, staat nooit stil: we leren Hem steeds van nieuwe kanten kennen.
- *‘en doen wat Hij deed:’*
 - Leren in Bijbelse zin heeft *altijd* te maken met *doen*⁷. De kerk is een plek waar je én leert⁸ én aan de slag gaat met het geleerde. Als discipelen mogen we nadoen wat Jezus deed (‘navolgen’).
 - Centraal is daarbij de liefde zoals Jezus die omschreef in Mattheüs 22: 37-39. *“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”* ‘Doen wat Hij deed’ is niet simpelweg een trucje, maar gaat om liefhebben zoals Hij liefhad.
- *delen in liefde en onze omgeving dienen.”*
 - Jezus’ boodschap en voorbeeld vatten we samen in specifiek deze twee punten.
 - Liefde gaat om iedere daad waarin Gods liefde voor de wereld zichtbaar wordt, waar Gods wil wordt gedaan: zo bouwen we aan Gods koninkrijk.
 - Jezus kwam als een dienstknecht en vol liefde diende Hij de ander: op die manier mogen wij ook dienen.⁹

3. Uitwerken van de visie: ambitie en speerpunten

In de afgelopen periode zijn we als LT bezig geweest met het verder uitwerken van de visie. Sinds september 2020 is er ook binnen de samenstelling van het LT het een en ander veranderd. Door de Corona-pandemie was dit daarmee een hectische tijd, waarin het voor BOEI 90 als gemeente best onrustig was. Met de nieuwe visie in ons achterhoofd, zijn we de afgelopen maanden dan ook juist bezig geweest om het contact weer verder op te bouwen en als BOEI 90 verder te groeien. We hebben als LT voor de zomer met elkaar een training van LEF gevolgd, waarbij we de visie hebben uitgewerkt in een ambitie en speerpunten voor de komende periode. De speerpunten nemen we mee in de plannen die we nu en in de komende jaren maken: juist ook in overleg en samenwerking met de hele

⁶ Het woord discipel stamt uit het Grieks in de tijd van de Bijbel, en betekent iemand die leert en volgt. In het bijzonder gaat het hier om leerlingen van Jezus Christus. Hij was het die onder andere Petrus en Andreas uitnodigde om Hem te volgen (Matth. 4:18-19), waarbij zij hun hele leven in dienst van Hem stelden. De uitnodiging voor het volgen komt dus van Jezus, de Zoon van God, zelf.

⁷ Matth. 7:24-27

⁸ Matth. 28:20 “...en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

⁹ Fillippenzen 2:5-8 “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.”

gemeente. Daarom ook juist goed om te weten dat we dit document zien als een verslag van huidige inhoudelijke visie en achtergrond, en geen vaststaande organisatorische planning.

Onze ambitie binnen BOEI 90 is dat we een steeds groter aantal van lerende volgelingen van Jezus zullen worden, die het leven delen en zich actief laten leiden door de Heilige Geest. We geloven dat we hierin als gemeente de komende jaren mogen en kunnen groeien, en zo onze visie uitleven.

Deze ambitie krijgt vorm in de volgende speerpunten:

- A. Groeien in vertrouwdheid met de Heilige Geest.
- B. Verbinding en verdieping door verschillende vormen
- C. Toerusten van team-, huisgroep- en andere soorten -leiders binnen de gemeente.

Groeien in vertrouwdheid met de Heilige Geest

Zoals al eerder omschreven zien we bij steeds meer mensen een verlangen om te groeien in geloof en het volgen van Jezus. We geloven dat Gods Heilige Geest ons als gemeente en persoonlijk daarbij wil helpen. Toch kan het onderwerp van de Heilige Geest soms nog spannend of lastig zijn. We willen daarom met elkaar (nog) meer te weten komen over de Heilige Geest, hoe Hij werkt en ons helpt te leren leven zoals Jezus dit deed. Dit geven we bijvoorbeeld aandacht in de toespraken in de samenkomsten en in gebed. Concreet willen we in het komende jaar de cursus “Luisterend bidden” aanbieden en behandelen we in samenkomsten thema’s als ‘Wat zegt Jezus’, ‘Wat is kerk zijn’, ‘wat is Gods Koninkrijk’ en ‘wat is discipelschap’?

Verbinding en verdieping door verschillende vormen

BOEI 90 is begonnen als een kleine intieme thuisgemeente die wekelijks bij elkaar kwam. Langzaam groeide dit uit tot maandelijkse en uiteindelijk tot wekelijkse bijeenkomsten in het Wateringse Veld College. We merken nu het belang van zowel de samenkomsten én de kleinere groepen, bijvoorbeeld de huisgroepen. De vorm en grootte van een samenkomst of een andere BOEI-activiteit kan ook afhangen van wat het doel ervan is.

- In de BOEI Samenkomst zingen, luisteren en leren we in een grote groep. We worden geïnspireerd.
- Als we bijvoorbeeld samen eten, sporten of tuinieren, dan is dat meer een ‘sociale’ activiteit waarbij samen beleven, ontmoeten en helpen.
- Een persoonlijkere groep van bijv. vijf mensen zoals een huisgroep of in groepjes uiteengaan in de samenkomst, geeft de mogelijkheid samen dieper door te praten en te delen over wat we hebben geleerd.
- In een kleiner twee- of drietal, bijvoorbeeld samen bidden, wandelen of een triade starten, is er de mogelijkheid tot verdieping van persoonlijk geloof, delen wat je bezighoudt en doorvragen.

Al deze vormen hebben hun eigen kracht en waarde, en soms heeft iemand persoonlijk voorkeur voor het één en een ander weer voor het andere. We vinden het als LT belangrijk deze vormen af te wisselen, omdat we geloven dat ze bijdragen aan persoonlijke groei in onze relatie met Jezus en het navolgen van Hem, en zo aan onze ambitie en de visie van BOEI 90. Hierin zoeken we naar een balans tussen persoonlijke gesprekken, ontmoeting en grotere samenkomsten, zoals we bijvoorbeeld de afgelopen periode hebben gedaan door de eerste zondag van de maand in te ruimen voor de huisgroepen (BOEI Thuis), sociale activiteiten (BOEI Initiatief) en in de samenkomsten afwisselden tussen toespraak, samenzang en kleinere gespreksgroepen. Die invulling staat niet vast voor de komende periode: er is daarin ruimte voor verandering, jullie input, en soms uitproberen wat werkt. Praktisch werken we aan een taakverdeling van de LT-leden en een overzicht van de teams en taken binnen BOEI 90, zodat dit voor ons en alle Boeiers inzichtelijk is. We zijn bijvoorbeeld begonnen met het opzetten van een SamenkomstenTeam (voor de zondagse samenkomsten) en Feesten Team

(voor bijvoorbeeld Kerst, Pasen e.d.), die zich kunnen richten op het vooruitdenken en coördineren van de samenkomsten. We vinden het ook belangrijk om te kijken hoe we de huisgroepen meer vorm kunnen geven.

Toerusten van team-, huisgroep-, en andere soorten -leiders

In oktober 2020 hebben we met de teamleiders een bijeenkomst gehad waarin we de visie besproken hebben en met elkaar gebrainstormd hebben over mogelijkheden voor BOEI. In het verleden, en onlangs, hebben we ook huisgroepleider-bijeenkomsten georganiseerd. Hierin werden vragen besproken en inhoudelijke thema's voorgesteld. We vinden het belangrijk dat teamleiders en huisgroepleiders zich gehoord en toegerust voelen in hun taken.

We geloven ook dat juist op die manier de bestaande structuren van huisgroepen en teams kunnen helpen om iedereen bij BOEI te betrekken, niet alleen praktisch maar ook juist in het geloof. We geloven dat via die structuren zo ook allemaal onze gezamenlijke visie uit mogen (leren) dragen. Hoewel we merken dat het met een klein Leiderschapsteam veel van ons vraagt, is dit een speerpunt waar we aan willen blijven werken.

Heel praktisch past bijvoorbeeld ook het maken van een Smoelenboek bij dit speerpunt, zodat we zicht hebben op elkaar als gemeenschap en letterlijk elkaars naam kennen.

Tot slot

We hebben dit document opgesteld om met je te delen waar we als Leiderschapsteam inhoudelijk mee bezig zijn, hoe we de toekomst zien, en waarom we welke keuzes maken. We vinden het belangrijk om met heel de gemeente naar de toekomst te kijken: met elkaar zijn we BOEI90 en geven we ons geloof vorm. Bovenal willen we daarin Jezus volgen, en mogen we blijven vertrouwen op onze God en Zijn zorg voor BOEI 90.

Leiderschapsteam BOEI 90

Bente de Leede

Marijke Hoek

Robin Bulsing

Remco van der Wal