

Overdenking BOEI Thuis

Door Robin Bulsing

Lieve broers en zussen van BOEI 90!

Vandaag, de tweede zondag na Pasen, staan we stil bij Handelingen 1:1-3. We lezen dat Jezus, nadat Hij is opgestaan uit de dood, nog veertig dagen met zijn discipelen is. In deze overdenking gaan we aan de hand van filmpjes, Bijbeltekst en vragen verder nadenken over Jezus' boodschap in zijn laatste dagen op aarde.

Inleiding

Lees Handelingen 1:1-3. In die laatste veertig dagen die Hij op aarde was, sprak Jezus over het Koninkrijk van God, het vormt dé kern van Zijn onderwijs. Eerder, toen Jezus net begon met Zijn missie om Gods goede nieuws te verkondigen, zei Hij het volgende: "De tijd is aangebroken, het *koninkrijk van God* is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.' (Je vindt deze tekst in Marcus 1:15). We gaan hieronder eens verder aan de slag met die boodschap over 'het Koninkrijk'. Wat betekent dat eigenlijk voor ons?

Kijk met elkaar het volgende filmpje: [Evangelie van het Koninkrijk](#) (van 'The Bible Project'). Het is in het Engels maar je kan het Nederlands ondertitelen: druk op het icoontje waar de rode pijl naar wijst.



Bijbel lezen

Het filmpje hiervoor eindigt met de boodschap dat Jezus de dood heeft overwonnen en nu regeert als Koning. Hij stuurt zijn volgelingen erop uit om het Evangelie van het Koninkrijk van God te blijven verkondigen. We lezen hierover in Mattheüs 28:18-20, waar staat:

18Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Het Koninkrijk van God is dus hét centrale thema van Jezus' onderwijs. Als gelovigen, als kerk, zijn wij dan ook cruciaal in de bevordering, het bouwen, van het Koninkrijk van God. We zijn Gods *medewerkers*, zegt Paulus in de Bijbel, in 1 Korinthiërs 3:9.

Uitleg en gesprek

Kijk het volgende filmpje: [Het koninkrijk van God | Francis Chan & David Platt](#) en bespreek met elkaar, of denk voor jezelf na over, de volgende vragen:

1. Het Koninkrijk van God, wat zegt jou dat eigenlijk?
2. Jezus is Koning, Hij regeert! Zijn er terreinen in je leven waar Jezus niet over 'regeert'? Denk aan: werk, tijd, geld, hobby's, bezittingen, vrienden, eten, drinken, sport, verlangens, carrière, etc.
3. Volgens Francis Chan en David Platt in het tweede filmpje, is discipelschap van fundamenteel belang in het 'vooruihelpen' van het Koninkrijk van God. Klinkt mooi maar: Wat is een discipel volgens jou eigenlijk? Ben jij een discipel?
4. Platt zegt (samengevat) in het filmpje: 'Verkondig het Evangelie! Draag bij aan de bevordering van het Koninkrijk van God (en maak dus discipelen)! Als we, als jij en ik, dit niet doen, dan missen we de kern volgens hem. Ben je het eens met zijn uitspraak? Waarom wel/niet?

Theoloog Stefan Paas pleit ervoor om de kerk te zien als een *voorportaal van het Koninkrijk van God*, waar 'toekomstige burgers van dat Koninkrijk worden opgevangen, onderwezen, gevoed, ontsmet en voorbereid.' De kerk is geen doel op zichzelf, net zoals het lid-worden of lid-zijn van de kerk geen eindstation is. Het gaat erom dat de mensen die deel zijn van de kerk steeds meer naar Christus toe zullen groeien en Hem 'vormgeven' in hun leven. Alle activiteiten en vormen van kerk-zijn, zowel naar binnen als naar buiten gericht, zouden dat als doel moeten hebben, schrijft hij.

De kerk als eerste post van het Koninkrijk van God dus. Als mensen willen weten hoe het is als Jezus terugkomt en Zijn koninkrijk ten volle zal stichten, dan zou de kerk de plaats moeten zijn waar er al iets geproefd mag worden van de Koninkrijk.

5. Hoe draag jij, als ambassadeur van het Koninkrijk van God, bij aan de 'smaak' van het Koninkrijk zowel binnen als buiten de kerk?

Afsluiting

Sluit samen af, en besteed daarbij bijvoorbeeld aan de volgende punten aandacht. We mogen:

- God danken en eren
- Jezus prijzen voor wat Hij heeft gedaan
- De Heilige Geest uitnodigen om te vervullen, te leiden en te bekrachtigen zodat we het Evangelie in daad en woord zullen uitleven, om zo het Koninkrijk te bevorderen.
- Bidden voor elkaar en BOEI 90 als geheel