



Hartelijk  
welkom  
bij

**BOEI**  90

1  
2  
04:21  
2  
1



Hartelijk  
welkom  
bij

**BOEI**



In my wrestling and in my doubts.  
In my failures, You won't walk out.  
You're great love will, lead me through...,  
You are the peace in my troubled sea, who-oh,  
You are the peace in my troubled sea.

In the silence You won't let go.  
In the questions, Your truth will hold.  
Your great love will lead me through.  
You are the peace in my troubled sea, who-oh  
You are the peace in my troubled sea.

My lighthouse, my lighthouse,  
shining in the darkness, I will follow You.  
My lighthouse, my lighthouse,  
I will trust the promise, You will carry me, safe to sho(hoho)re,  
safe to sho(hoho)re, safe to sho(hoho)re, safe to shore.

I won't fear what tomorrow brings.

With each morning I'll rise and sing.

My God's love will lead me through.

You are the peace in my troubled sea, who-oh

You are the peace in my troubled sea, oh

You are my light...

My lighthouse, my lighthouse,  
shining in the darkness, I will follow You.

My lighthouse, my lighthouse,  
I will trust the promise,

You will carry me, safe to sho(hoho)re

Safe to sho(hoho)re,

safe to sho(hoho)re,

safe to shore.!!

Fire before us, You're the brightest.  
You will lead us through the storms.

Fire before us, You're the brightest.  
You will lead us through the storms.

Hey!!

Fire before us, You're the brightest.  
You will lead us through the storms.

Fire before us, You're the brightest.  
You will lead us through the storms.



My lighthouse, my lighthouse,  
shining in the darkness, I will follow You.

My lighthouse, my lighthouse,  
I will trust the promise,

You will carry me, safe to sho(hoho)re

Safe to sho(hoho)re,

safe to sho(hoho)re,

safe to shore!!



**Welkom!**

**Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8  
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar**

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Door heel de wereld en in elke taal,  
Door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed.

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Door heel de wereld en in elke taal,  
Door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed voor altijd, ) 4X  
Voor altijd bent U goed. )

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.

Heer, U bent goed

En uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.



Door heel de wereld en in elke taal,  
Door alle eeuwen heen klinkt overal:

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

Wij prijzen U,  
halleluja, halleluja.

Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed.



**Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8  
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar**

Aan Uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats;  
daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer;  
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn  
en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan Uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats;  
daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer;  
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding.  
In geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U.

Aan Uw voeten, Heer,  
is de hoogste plaats;  
daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn,  
is de grootste eer;  
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja, zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt,  
en ik kom tot rust bij U.



# Gebed

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 8  
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar

Jezus, ik wil U bedanken  
voor wat U voor mij hebt gedaan  
omdat U voor mij bent gestorven  
maar ook weer bent opgestaan  
Jezus, ik dank U  
U gaf uzelf voor mij  
Jezus, ik dank U  
en geef mijzelf aan U  
ik geef mijzelf aan U



U werd geschopt en geslagen  
ze lachten en scholden U uit  
en zelfs door uw vrienden verlaten  
hing U voor mij aan het kruis

Jezus, ik dank U  
U gaf uzelf voor mij  
Jezus, ik dank U  
en geef mijzelf aan U  
ik geef mijzelf aan U

U hebt mijn zonden gedragen  
en ook al mijn pijn en verdriet  
dat U zoveel van mij kon houden  
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Jezus, ik dank U  
U gaf uzelf voor mij  
Jezus, ik dank U  
en geef mijzelf aan U  
ik geef mijzelf aan U

Vandaag is er Boei kids voor groepen 1 – 8

Tevens is er oppas voor kinderen van 0 - 3 jaar

# De collecte vandaag is voor Compassion



Collecte opbrengst zondag 23 februari 2020:  
€ 83,60 voor International Justice Mission



**BOEI Kids 4 - 9**  
*1 keer per maand  
woensdagmiddag*



**BOEI 10z**  
*Om de week vrijdagavond*



**BOEI Kids 9 - 12**  
*Om de week  
vrijdagavond*



**Gebedsgroep**  
*Maandagavond*



**BOEI Eet & Ontmoet**  
*Om de week maandagavond*



**Vrouwenochtend**  
*Vrijdagochtend*



**BOEI Connect**  
*Verschillende groepen  
en avonden*

*Tijdens de bijeenkomst wordt de gehele toespraak opgenomen zodat deze later via de website (terug)beluisterd kan worden. Alles na afloop van de toespraak, zoals luisterlied en gebed, wordt niet opgenomen.*



**BOEI 90**

Heer ik kom tot U;  
neem mijn hart, verander mij,  
als ik U ontmoet  
vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dichtbij Uw hart.  
Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde.



Heer, kom dichterbij  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
en Uw liefde voelen,  
diep in mij.

En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dichtbij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  
en de kracht van Uw liefde.



**BOEI 90**



holy habits

# HOLY HABITS

- Geestelijke disciplines, oefeningen/gewoonten van Jezus
- Aantal voorbeelden van heilige gewoonten:
  - Bidden
  - Bijbel lezen (mediteren, memoriseren, bestuderen )
  - Vasten
  - Stilte en afzondering
  - Eenvoud/soberheid
  - Etc.





# HOLY HABITS

*'Als je het leven van Jezus wilt ervaren,  
Maak dan de leefwijze van Jezus je eigen'*

(J.M. Comer)





# HOLY HABITS

## BIJSLUITER!

- Genade vs. verdiensten
- Geen wetticisme
- Geen trucje
- Geen schuldgevoel, Groepsdynamiek
- Ontspan, wees realistisch,





# HOLY HABITS

***'VASTEN'***



# HOLY HABITS

Mt. 4:1-4

*1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.  
2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.*



# HOLY HABITS

Mt. 4:1-4

*3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.'*

*4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'*

# HOLY HABITS

## Vasten in het Nieuwe Testament:

- Verschuiving van betekenis (Mt. 9:14-17)
- Waarom vasten?
  - Verlangen naar God zelf
  - Voorbereiding
  - Zoeken naar zijn wil (Hd. 13:3, 14:23)
- Jezus waarschuwt



# GOEDE GEWOONTEN met GOD: **VASTEN**

## VASTEN

*‘Als je het leven van Jezus wilt ervaren,  
Moet je de leefstijl van Jezus je eigen  
maken’*

(J.M. Comer)



A scenic landscape featuring a body of water in the foreground, surrounded by dense green forests and mountains in the background. The sky is overcast with soft, grey clouds. The overall color palette is muted, with greens, blues, and greys. The text 'holy habits' is written in a white, cursive font across the middle of the image.

holy habits



U nodigt mij aan tafel  
Om dicht bij U te zijn  
Te proeven van het leven  
Dat U deelt door brood en wijn  
U leidt mij in de stilte  
Ik volg U met ontzag  
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag



U ziet mijn hart en leven  
De onrust die verwacht  
Mijn onbesproken vragen  
Die er leven in mijn hart  
U kent al mijn gedachten  
Verbergen kan niet meer  
In vertrouwen leg ik alles voor U neer

De beker in Uw handen

Neem ik vol liefde aan

Uit handen die verwond zijn

Waarin de tekens staan

Geen woorden meer van oordeel

Genade onverdiend

Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien

U deelt met mij de maaltijd  
Reikt mij verzoening aan  
Uw liefde is nog groter  
Dan de schuld die is voldaan  
U toont mij Uw genade  
Die werkzaam is in mij:  
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij



Gebed en Afsluiting

Gods zegen voor jou – Sela

Gods liefde draagt jou.

Zijn hand beschermt jou,  
waar je ook bent of zal gaan.

Ontvang Gods zegen

over je leven:

Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:

Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,  
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.

Deel in zijn zegen.

Leef uit zijn volheid en kracht.

Durf te geloven.

Blijf op hem hopen:

Leef je geloof elke dag!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:

Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,  
vervult, beschermt en zegent jou.

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:

Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in de naam van Jezus,  
vervult, beschermt en zegent jou.

Wij wensen jou een  
gezegende week toe!

Graag tot volgende week!

**BOEI**

