

A scenic view of a residential area featuring a canal lined with tall green reeds. In the background, there are several modern houses with dark roofs and light-colored walls, set against a clear blue sky. A fence runs along the right side of the canal.

Hartelijk
welkom
bij

BOEI 90

1
2
04:21
2
1

U bent mijn anker,
mijn licht en mijn bevrijder.
U bent mijn vesting,
dus vrees ik geen kwaad.

Want al keert de vijand zich tegen mij,
in Uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn,
als ik roep dan bent U nabij,
U tilt mij hoog op de rots.
Ik zing en juich voor U.

Eén ding wil ik vragen, Heer.
Met heel mijn hart
dat ik in Uw huis mag zijn.
Iedere dag
en rustend aan Uw Vader hand.
Uw liefde bewonderen mag.

Leer mij Uw weg, Heer
en laat mij niet los, Heer.
Mijn hoop is op U.

'k wil Uw goedheid zien op mijn levenspad,
en Uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt, ga naar U toe,
dan wacht ik op U.
Bij alles wat ik doe.

Eén ding wil ik vragen, Heer.
Met heel mijn hart
dat ik in Uw huis mag zijn.
Iedere dag
en rustend aan Uw Vader hand.
Uw liefde bewonderen mag.

'k wil Uw goedheid zien op mijn levenspad,
en Uw leiding zoeken bij elke stap.

Als mijn hart zegt ga naar U toe,
dan wacht ik op U.

Bij alles wat ik doe.

Eén ding wil ik vragen, Heer.)
Met heel mijn hart)
dat ik in Uw huis mag zijn.) 3x
Iedere dag)
en rustend aan Uw Vader hand.)
Uw liefde bewonderen mag.)



Welkom!

**Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar**

Heer, regeer in mij – Opwekking 569

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in Uw hand.

Regeer in mij
met al Uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.

U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in Uw hand.

Regeer in mij
met al Uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

}
3x

o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.



**Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar**

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,

elke dag.

}
} 2x
}

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,

elke dag.

}
} 2x
}



Gebed

Vandaag is er Boei Kids voor groepen 1 – 4
en oppas voor kinderen van 0 – 3 jaar

Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal.

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,

als je bang in 't donker bent.

Denk dan eens al die schaapjes,

die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,

Jezus Hij is overal.

Jezus is de goede herder,

brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent,

en je hart is vol verdriet.

Denk dan aan de goede herder,

Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de Goede Herder

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Jezus is de Goede Herder

Vandaag is er Boei kids voor groepen 1-4
Tevens is er oppas voor kinderen van 0 - 3 jaar

BOEI kids 9-12 van vrijdag 21 februari

Bezoek van WZH De Strijp!!

Daar gaan we spelletjes doen met demente mensen en mensen met een niet aangeboren hersenletsel.





Wij zoeken enthousiaste BOEI-ers die een plan willen maken voor de aanstaande Paasviering en die dit verder willen organiseren.

Opgeven kan bij Remco van der Wal of bij het communicatieteam via communicatie@boei90.nl

GEZOCHT

We zoeken met spoed iemand voor BoeiKids 9-12 jaar.
Het is om de week van 18.45 tot 20.15.

Op dit moment hebben we alleen Annelieke nog als
leiding en de avond staat dus op losse schroeven.

Aanmelden kan bij Annelieke of Nelleke.

SPOED

De collecte vandaag is voor



OpenDoors
Op de bres voor vervolgte **christenen**

Collecte opbrengst van 2 februari 2020:
€ 49,35 voor Compassion



BOEI Kids 4 - 9
1 keer per maand op woensdagmiddag



BOEI 10z
Om de week op vrijdagavond



BOEI Kids 9 - 12
Om de week op vrijdagavond



Vrouwenochtend
Vrijdagochtend



BOEI Eet & Ontmoet
Om de week op maandagavond



BOEI Connect
Verschillende groepen en avonden



Gebedsgroep
Maandagavond



BOEI 90

Al wat ik ben, leg ik in Uw hand,
ik geef mijzelf volledig.

Mijn leven rust, in de palm van Uw hand,
ik ben van U, voor eeuwig.

Jezus ik geloof, in U,
Jezus ik vertrouw, op U
en de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan Uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
Uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus ik geloof, in U,
Jezus ik vertrouw, op U
en de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing...

Jezus ik geloof, in U,
Jezus ik vertrouw, op U
en de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Ik aanbid U. Ik aanbid U, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid U, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid U, Heer.

Ik aanbid U. Ik aanbid U, Heer.

Ik vertrouw U. Ik vertrouw op U.

Ik vertrouw U. Ik vertrouw op U.

Jezus ik geloof, in U,
Jezus ik vertrouw, op U
en de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing...

Jezus ik geloof, in U,
Jezus ik vertrouw, op U
en de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.



BOEI 90



HOE HOOG LEG JIJ DE LAT?





HOE HOOG LEG JIJ DE LAT?

- Wat vind ik van mijzelf?

Uiterlijk

Geestelijk

- Wat vindt een ander van mij?

bezittingen

Prestaties

Kinderen

Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die geloofd Zijn kind mag zijn (Joh. 3:16 en 1:12)

Gesprek met een Samaritaanse vrouw (Joh. 4:1-42)

¹Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes ²— Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat —, ³verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea.

⁴Daarvoor moest Hij door Samaria heen. ⁵Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶waar de Jakobsbron is.

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. ⁷Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.

Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' ⁸Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt U, als Jood, mij om drinken vragen?

Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

¹⁶Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ¹⁷‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ¹⁸‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’

²⁷Op dat moment kwamen Zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt U daarmee?’ of ‘Waarom spreekt U met haar?’

²⁸De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ²⁹‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ ³⁰Toen gingen de mensen de stad uit, naar Hem toe.

³⁹In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ ⁴⁰Ze gingen naar Hem toe en vroegen Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen.

⁴¹Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; ⁴²ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we weten dat Hij werkelijk de Redder van de wereld is.’



A woman in traditional Samaritan attire, including a purple tunic and a grey headscarf, is shown in profile, kneeling by a stone well. She is using a wooden bucket to draw water. The well is constructed from large, flat stones. In the background, a dry, hilly landscape is visible under a clear sky. A tree with sparse green leaves stands to the right of the well. The overall scene is set in a bright, sunny environment.

Samaritaanse
Onrein
Vrouw
Rond het middaguur
Vijf mannen gehad



**Het fundament voor jouw identiteit is
Gods oneindige, onvoorwaardelijke Liefde**







Gebed en Afsluiting

De zegen van God zij met jou.

In het licht en het donker,

Hij blijft je trouw.

Elke stap van de weg

die je gaat in Zijn naam,

zal Hij leiden in liefde,

waar jij ook zult gaan.

Ontvang nu de zegen van Hem.

Durf te dromen, te leven,

vertrouw op Zijn stem.

In Zijn kracht ben je sterk.

Wees vervuld met Zijn Geest

die je troost en je moed geeft,

vernieuwt en geneest.

Wees gezegend

Wees gezegend,
in de naam van de Vader,
gezegend,
in de naam van de Zoon.

Wees gezegend
met de Heilige Geest.

Wees krachtig en moedig
en wees niet bevreesd.

Wees gezegend

Wij wensen jou een
gezegende week toe!

Graag tot volgende week!

BOEI

