

Welkom bij BOEI 90



Welkom bij BOEI 

Zondag 2 september 2018

Jezus hoop van de volken – Opwekking 618

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

U bent de hoop
in ons bestaan.

U bent de rots
waarop wij staan.

U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

U bent de hoop
in ons bestaan.

U bent de rots
waarop wij staan.

U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

U bent de hoop
in ons bestaan.

U bent de rots
waarop wij staan.

U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof
Heer ik geloof.



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1 - 8

Heer, ik prijs uw grote naam – Opwekking 430

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.

Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam – Opwekking 430

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.

Uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs uw grote naam.

Aan Uw voeten, Heer – opwekking 462

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan Uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt,
en ik kom tot rust bij U.



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1 - 8

Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?

Van je krr krr krr doe hem open voor God

Want de Heer wil bij je wonen

En dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje waar het gezellig is

Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis

Is je deur nog op slot?



Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1 - 8



**We helpen kinderen op
elk gebied van hun leven**

Door deze holistische hulp
krijgen zij de kans op een
toekomst zonder armoede

Help ook een kind 

**Collecteopbrengst van zondag 26 augustus: € 121,70 voor
International Justice Mission**

Mededelingen

Lid worden Boei90

Boeikids en Tienerclub

Schoonmaak Treslonglaan

Nederig van hart– Opwekking 561

Hier aan uw voeten Heer,
kwetsbaar en klein,
leert U mij nederig
als U te zijn.

Heer van gerechtigheid,
U was bereid
eerst Zelf die weg te gaan
van nederigheid.

U bent een vriend van de zwakken,
de armen geeft U brood.

U wast de voeten van zondaars,
omarmt hen in hun nood.

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,
bewogen Man van smart;
maak mij zachtmoedig als U Heer
en nederig van hart.

On Air

@
MUSIC

YOU MAKE US @



**Stephan Bouwman**

@stephanmetph

**Andre Verkou** @AndreVerkou · 20 apr.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Eerlijkheid en openheid kan je onverwachts zoveel moois brengen #klasse

**Rachelle Taverne** @rachelletaverne · 3 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Ugh ik hoorde dit vanmorgen voor t eerst en de tranen liepen over m'n wangen 🙏 zoveel respect voor je en zooo herkenbaar ❤️

**@weightlessamb** · 2 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)**Sophie Kerckhoffs** @Zoevie79 · 2 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Bedankt voor je verhaal, je gevoel, je eerlijkheid, de (h)erkenning... nu wordt er eens openlijk over gepraat. En ik; ik realiseer me dat ik niet gek ben. Dank je ❤️

**Pien** @Pien319 · 2 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Zo dapper! Helaas ook herkenbaar. Ongelofelijk trots dat je dit zo publiekelijk gedeeld hebt.. Hele dikke knuffel! Samen slaan we ons er doorheen.

**Peterspapa** @wsteenvoorden · 2 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Je bent een held, kern van iets oplossen is het erkennen

**SuccubusLena** @SuccubusLena · 2 mrt.Als antwoord op [@stephanmetph](#)

Met hechte vrienden praat ik er wel eens over, maar ik durf zoiets niet algemeen bekend te maken. 😊 Echt knap dat jij dit durft.

KWETSBAARHEID



Brené Brown

Een zoektocht naar 'beziëld leven'

Waarom ervaren sommigen een diep gevoel
van liefde en verbondenheid?
En anderen niet?

Kwetsbaarheid

- Onzekerheden trotseren
- Risico's nemen
- Jezelf emotioneel blootgeven

voelen = kwetsbaar zijn



Kinga Bán

Studeren, misschien trouwen,

Ik beleef het in mijn dromen.

'k wou dat ik me altijd

dichtbij jullie kon verstoppen,

en dan stilletjes genieten,

van hoe jullie zouden worden,

maar ik moet het los gaan laten.

Waarom kwetsbaar zijn?

Schaamte verdwijnt

Fundament van relaties en verbinding

Twee vragen

Durf je Jezus te zien als kwetsbaar?

Zie je in jouw leven terug dat we
de Kwetsbare navolgen?

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

Filippenzen 2:5-10

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,'.

Filippenzen 2:5-10

Durf je Jezus te zien als kwetsbaar?

Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten
naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Matteüs 5:4-6

Zie je in jouw leven terug dat we
de Kwetsbare navolgen?

Twee uitwerkingen

Durf je met God te bespreken wat kwetsbaar is?

Deel je met anderen wat kwetsbaar is?
Of houd je het bij jezelf?

Genade

We zijn geliefd door God, wat we ook doen, waar we ons ook voor schamen.

Gelukkig ben je als je schuld bekend
Je fouten zonder omhaal toe kunt geven
Want God vergeeft je als je eerlijk bent
En opgelucht begin je een nieuw leven
En opgelucht begin je een nieuw leven

Psalm 32

Ik heb eerst lange tijd mijn schuld verzwegen
Maar ik kon die zware last gewoon niet aan
Ik huilde, God, van machteloze woede
U hield mij in uw greep, liet mij niet gaan

Psalm 32

Het leek of ik geveld was door de hitte
Ik had de kracht niet meer om op te staan
Toen kwam ik met de waarheid voor de dag
Ik durfde wat mij dwars zat uit te spreken
Mijn leven was door eigen schuld ontspoord
En u o God, u hebt het mij vergeven
En u o God, u hebt het mij vergeven

Psalm 32

Wie naar u zoekt zal u ook vinden, God
Zelfs als hij in de vloed dreigt te verdrinken
De plaats waar ik kan schuilen dat bent u
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen

Psalm 32

Wie naar u zoekt zal u ook vinden, God
Zelfs als hij in de vloed dreigt te verdrinken
De plaats waar ik kan schuilen dat bent u
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen
Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen

Psalm 32

De weg die je moet gaan zal ik je wijzen
Dit zegt God: 'Ik sta je bij met raad en daad'
Ik houd je in het oog, ik zal je leiden
Dus wees niet eigenwijs of tegendraads
Als ezels of als paarden zonder leidsel
Dan word je niet getroffen door het kwaad

Psalm 32

Wie God de rug toekeert wacht veel verdriet
Maar wie op hem vertrouwt mag altijd weten
Het is God zelf die mij met zorg omringt
Dus juich voor hem, de Schepper van het leven
Dus juich voor hem, de Schepper van het leven
Dus juich voor hem, de Schepper van het leven

Psalm 32

Kijk maar naar de huizen om je heen
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
En zitten er geen vleugels aan een vogel
vliegt die toch nooit ergens heen
Ook al krijg je nog zo vele kansen
er gaat er altijd eentje mis
En doordat je mijn gezang kunt horen
Weet je ook wat stilte is
Want het een kan niet zonder het ander

Pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem
Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen

Als je weer een wedstrijd hebt verloren
En je voelt je niet zo fijn
Weet dan dat je extra goed moet zaaien
Wil de oogst wat beter zijn
Maar je vindt de hulp zo overbodig
Want je weet het zelf zo goed
Toch heb je je naaste mensen nodig
Die vertellen hoe het moet
Want het een kan niet zonder de ander

Dus pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem
Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen

Ik reik je mijn hand dus grijp deze kans
want ik bied graag m'n hulp aan jou, aan jou
Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt

Pak maar m'n hand

Pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
Er is geen probleem
Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen



Gebed en afsluiting

Ga met God

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

**Wij wensen jou een
prachtige week toe!**

Graag tot volgende week!