

**Welkom bij**

**BOEI 90**

1  
2  
04:21  
2  
1

**Welkom bij**

**BOEI 90**

## Regeer in mij - Opwekking 569

Over al wat leeft,  
bent u de hoogste Heer,  
Als de zon opkomt,  
Elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U,  
Heer van zee en land:  
Neem ook mijn leven in Uw hand.

Regeer in mij  
Met al Uw kracht,  
In mijn mooiste droom,  
In mijn zwartste nacht.  
Er is een ding dat ik U vraag:  
O Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg  
En alles wat ik denk,  
Als een spiegel zijn  
Van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in Uw hand.

Regeer in mij  
Met al Uw kracht,  
In mijn mooiste droom,  
In mijn zwartste nacht.  
Er is een ding dat ik U vraag:  
O Heer, regeer in mij vandaag.



3 x

O heer, regeer in mij vandaag  
O heer, regeer in mij vandaag







**Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4**

*Man*

U bent heilig  
U bent machtig,  
U bent waardig,  
eer en ontzag.

Ik wil volgen,  
ik wil luist'ren  
van U houden,  
iedere dag

*Vrouw*

U bent heilig  
U bent machtig,  
U bent waardig,  
eer en ontzag.

Ik wil volgen,  
ik wil luist'ren  
van U houden,  
iedere dag

*Man*

Ik wil zingen  
en juichen;  
in aanbidding  
mij buigen.

U de Heer  
aller heren  
U mijn God  
wil ik eren.

*Vrouw*

U die Koning bent  
en de hoogste Heer,  
U de Machtige  
kwam op aarde neer.

Als Immanuël  
'God zal met ons zijn'  
als het Lam van God  
zo volmaakt en rein.

*Man*

Ik wil zingen  
en juichen;  
in aanbidding  
mij buigen.

U de Heer  
aller heren  
U mijn God  
wil ik eren.

*Vrouw*

U die leven geeft,  
mij bevrijding bracht  
en voor eeuwig leeft,  
U hebt alle macht.

U de alfa, omega,  
eens zal ik U zien;  
U, mijn Meester, Messias  
Verlosser en Vriend.

*Allen*

U bent mijn Vredevorst  
En ik leef alleen voor U.



Ik aanbid U (Ik aanbid U)  
met heel mijn hart (met heel mijn hart).

Ik verhoog U (ik verhoog U)  
met al mijn kracht (al mijn kracht).

Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U),  
wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent).

Heer, ik volg U (Heer, ik volg U),  
wil gaan waar U zendt (waar U zendt).

Heer, ik geef U mijn aanbidding,  
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.  
U alleen wil ik aanbidden,  
U alleen komt toe mijn dank en eer.



Heer, ik dien U (Heer, ik dien U),  
en buig voor U neer (en buig voor U neer),  
geef mijn leven (geef mijn leven),  
want U bent mijn Heer (U bent Heer).

Ik vertrouw U (Ik vertrouw U),  
Vader en Zoon (Vader en Zoon),  
hef mijn ogen (hef mijn ogen)  
op naar uw troon (naar uw troon).

Heer, ik geef U mijn aanbidding,  
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.  
U alleen wil ik aanbidden,  
U alleen komt toe mijn dank en eer.





**Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4**

## Kinderlied: Ik neem even de tijd

Ik neem even de tijd om met U te praten  
even met U alleen

ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer  
niemand om me heen

Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren  
en stil te zijn voor U

Ik neem even de tijd om Uw stem te horen  
Heer, ik luister nu

Spreek Heer, ik luister  
uw dienstknecht hoort  
spreek Heer, ik luister  
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd

Ik neem even de tijd ik wil U aanbidden

God van liefde en trouw

Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen

dat ik van U hou

Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen

dat U gegeven heeft

Ik neem even de tijd zodat U kunt spreken

door Uw Woord dat leven geeft

Spreek Heer, ik luister  
uw dienstknecht hoort  
spreek Heer, ik luister  
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd



U neemt altijd de tijd  
om naar mij te luist'ren,  
er gaat nooit een moment voorbij  
dat U even geen tijd heeft,  
want op elk moment, Heer  
staat U klaar voor mij

Ik neem even de tijd

Spreek Heer, ik luister  
uw dienstknecht hoort  
spreek Heer, ik luister  
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd





**Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-4**

# Gemeenteweekend Ter Aar



Wanneer 28-30 september

Prijs €65 / €35

Opgeven [gemeenteweekend@boei90.nl](mailto:gemeenteweekend@boei90.nl)

# 22- 24 augustus: Save the date!

## Boei90 sportweek

Wij kunnen het niet alleen. Vind je één van de onderstaande activiteiten leuk of ben je er heel erg goed in? Dan zoeken wij jou!

- Voetbal
- Begeleiden zeskamp
- Dans workshop
- Begeleiding spellen
- De beer
- Flyeren
- Gastheer/vrouw
- EHBO'er/BHV
- Dagopening verzorgen
- Maken van de lunch woe/do of vrij
- Maken van het avondeten woe of do



**Meld je aan bij [jaap@BOEI90.nl](mailto:jaap@BOEI90.nl) of schrijf je in achter op de tafels**





8 juli: hapje en drankje na de dienst

15 juli: laatst dienst WVC



# Collecte

Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek, economisch en sociaal/emotioneel.

Compassion wil hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze kinderen echt kind kunnen zijn en veilig opgroeien.

Via Compassion kun je ook zelf een kind sponsoren en daaraan bij dragen.



Collecteopbrengst van zondag 24 juni 2018:  
€ 87,25 voor IJM





## Ik bouw op Jezus – Opwekking 694

Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt,  
wordt niet beschaamd;  
ik steun alleen op Jezus' naam.

Hij is de rots waarop ik sta;  
de vaste grond voor mijn bestaan,  
de vaste grond voor mijn bestaan.

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,  
toont Hij zijn liefde die mij draagt.  
Al woeden stormen om mij heen,  
mijn anker rust in Hem alleen.

Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.

Want zijn belofte en zijn bloed,  
die doen mij sterk staan in de vloed.  
Als alles wankelt rondom mij;  
mijn fundament, mijn hoop blijft Hij!

Wanneer Hij komt met luid geschal,  
weet ik dat Hij mij kennen zal.  
Bekleed met zijn gerechtigheid  
ben ik van Hem in eeuwigheid.

Hij is de rots waarop ik sta;  
de vaste grond voor mijn bestaan,  
de vaste grond voor mijn bestaan,  
de vaste grond voor mijn bestaan.



Rust, Reinheid, Regelmaat en...  
Richting



***De vier r's voor een leven dicht bij God***

## **Kol. 3:1-4**

<sup>1</sup>Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. <sup>2</sup>Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. <sup>3</sup>U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. <sup>4</sup>En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

**Rust, Regelmaat, Reinheid en... *Richting***

*De vier r's voor een leven dicht bij God*

## Kol. 3:1-4

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,  
6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.  
7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,

**Rust, Regelmaat, Reinheid en... *Richting***

*De vier r's voor een leven dicht bij God*

# Kol. 3:1-4

8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.

9Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt

10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

**Rust, Regelmaat, Reinheid en... *Richting***

*De vier r's voor een leven dicht bij God*

# Kol. 3:1-4

1. Positie

2. Positie → Focus

3. Positie → Focus → Verandering

**Rust, Regelmaat, Reinheid en... *Richting***

*De vier r's voor een leven dicht bij God*

***De vier r's voor een leven dicht bij God***

## Kolossenzen 3:1-4

1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
4. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.





## Houd me dicht bij U – Opwekking 616

Houd me dicht bij U,  
laat me nooit meer gaan.  
Voor U leg ik mijn leven neer,  
verlangend naar Uw vriendschap, Heer.

U alleen begrijpt  
wat ik nodig heb;  
Uw liefde die mij warmte geeft,  
als U mij in uw armen neemt.  
Leid mij naar Uw hart,  
breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,  
U bent mijn hartsverlangen.  
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U.





**Gebed en afsluiting**



De God van de vrede  
geeft jou Zijn zegen  
op alle wegen die je zult gaan.

Wanneer het meevalt  
of soms ook tegen,  
bij zon en bij regen  
zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw  
die met je meegaat,  
jou nooit alleen laat  
want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede  
en de genade,  
van God onze Vader.  
Zo zegent Hij jou.



**BOEI 90**

**Graag tot volgende week!**



**Willen jullie de koffie-bekerhouders na gebruik  
weer bij de koffiebalie inleveren? 😊**